

Leerlingenraad

Huizermaat heeft een actieve leerlingenraad, waarin leerlingen hun stem kunnen laten horen. Samen bedenken we ideeën om verschillende aspecten in de school te kunnen verbeteren. We bespreken ideeën, maken plannen en na overleg met de rector voeren we deze plannen uit zodra ze zijn goedgekeurd. De leerlingenraad zorgt ervoor dat niet alleen de volwassenen invloed hebben op het schoolbeleid, maar dat ook de leerlingen een stem hebben. Wij weten immers als geen ander wat er speelt op school en waar verbeteringen nodig zijn.

De afgelopen jaren heeft de leerlingenraad verschillende initiatieven opgezet. Zo organiseerden we in december een medezeggenschapsactie, waarbij we warme chocomelk uitdeelden in ruil voor de mening van onze medeleerlingen over actuele schoolkwesties. Dit jaar gaan we dit opnieuw doen, maar met nieuwe stellingen.

Daarnaast zijn we begonnen met het opzetten van een systeem van klassenvertegenwoordigers in de onderbouw. Op deze manier krijgen we beter inzicht in wat er speelt in de onderbouw en kunnen we gericht hulp bieden waar dat nodig is.

In de nabije toekomst willen we een LAKS-training organiseren voor de leerlingenraad en proberen we de raad verder uit te breiden.

Heb je suggesties, vragen of wil je gewoon meer betrokken raken bij de leerlingenraad? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via hzm-leerlingenraad@gsf.nl!



Ouderraad

Daar zijn we weer! De ouderraad van Huizermaat, het gilde van de goedbedoelende opvoeders dat probeert het schoolsysteem net dat tikkeltje leuker te maken voor onze kids. Het zit namelijk zo: we zijn niet alleen blij met de school (dat helpt) maar ook met het feit dat er daadwerkelijk naar ons geluisterd wordt.

Waar houden wij ons nou zoal mee bezig, vraag je je af? Nou, we hebben jaarlijks een ouderavond. Vorig jaar was het een "Help, ik heb een puber"-avond met Kluun (hij bleek ze ook te hebben, die pubers). Het jaar daarvoor hebben we samen met Aletta Smits het puberbrein gefileerd. Voor dit jaar piekeren we alweer over een nieuw onderwerp. Onze eerste ingeving was "lezen stimuleren" maar hoe, wat, wie, dat weten we nog niet precies. Intussen blijven we thuis natuurlijk ook gewoon bezig met onze belangrijkste taak: "Ruim je kamer eens op!"

We helpen mee op de open dag, organiseren een examencafé tijdens de loodzware examens waarin ons 'grut' wat extra liefde aandacht, een hapje en een alcoholvrij drankje kan gebruiken.

Maar waar we voornamelijk onszelf nuttig proberen te maken, is het meedenken met de school. Dat kunnen de meest uiteenlopende onderwerpen zijn. Eén van de recente hete hangijzers was natuurlijk het telefoonbeleid. Maar ook ideeën over de urenroosters, roken/vapen, enz enz. Wij proberen alle informatie die wij van onze kinderen maar ook van andere ouders krijgen, te gebruiken om de school te helpen hier zo veel mogelijk voordeel uit te kunnen halen ten voordele van onze kids. Zodat Huizermaat ook in de toekomst de leukste, de beste en vooral de meest puber-proof school blijft van de regio!

Dus, lieve medestrijders in de opvoeding: heb je dingen waarvan je denkt: 'Dat moet nou eens besproken worden bij school', geef ons een seintje (kan ook via maritvanlenthe70@gmail.com). We hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen: de beste toekomst voor onze kinderen. Want ja, voor je het weet staan ze op eigen benen en zit jij in je eentje met je collectie ouderraadnotulen.

Sarah, Jochem, Sandra, Michel en Marit

